

Hvor står FrikirkeNet og frikirkerne?

Nu er der rigtig gang i debatten i Danmark på grund af programmerne "Guds bedste børn", som jeg medvirker i. Jeg er selvfølgelig ked af den måde, det hele er blevet klippet sammen på, og over alt det forfærdelige der er sket i flere menigheder i Danmark.

Det er skræmmende at se, hvordan TV2 (Dokumentarkompagniet) klipper og klistrer det hele sammen. Det er også bemærkelsesværdigt, hvordan de f.eks. har manipuleret med lyden, så en kvindes skrig bliver gjort højere og længere end det i virkeligheden var, da dæmonen slap. Eller hvordan de filmer alle udfrielse, der skete over hele to døgn, og klipper det sammen til kun tre minutter uden at vise, hvordan folk bliver fri og med stor glæde modtager Helligånden og taler i tunger. TV2 viser kun kampen når den står på, og de få øjeblikke, hvor ingen smiler. De viser ikke alle de stille udfrielse, og alle de andre fantastiske ting, der sker på vores møder.

Men det bekymrer mig også, at formanden for FrikirkeNet Tonny Jacobsen, stiller sig frem og udtaler til TV2 at de kraftigt tager afstand fra dette, og kalder det "voldsomt og manipulerende".

Hvis bare Tonny Jacobsen i stedet ville have sagt, at man må tage disse klip med et gran salt, og at udfrielse nogle gange kan være voldsomt, selv i FrikirkeNets frikirker. Eller at den frihed, folk oplever, når de er blevet fri, ikke kan måles med den kamp, der sker under en udfrielse.

Mit spørgsmål til Tonny Jacobsen og FrikirkeNet er: Hvordan forholder I jer til Jesus, når det gælder dæmon uddrivelse?

I Bibelen læser vi tydeligt, at det ofte foregik voldsomt, når en dæmonuddrivelse fandt sted. Går vi videre til Apostlenes Gerninger, kan vi også læse, at dæmonerne kom ud med høje råb og skrig, da Filip bad for dem.

Vil FrikirkeNet også kalde det Filip gjorde for voldsomt og manipulerende?

Eller ville I forbyde Jesus at uddrive dæmonen fra den dreng, der led af månesyge?

Både hos Jesus og hos Filip skete udfrielse ude i det offentlige rum, som vi også har set flere gange. Når Guds ånd virker, sker der ting, som vi ikke altid kan kontrollere.

Det gør mig virkelig bedrøvet, at "man" kalder Helligåndens værk for manipulerende, og det viser på mange punkter, hvor langt vi er kommet væk fra kirken, der var engang.

Ja, TV2 kan klippe det sammen, så det virker manipulerende... og det tager vi selvfølgelig afstand fra. Omvendt ved jeg også, at der er rigtig mange kristne derude, som beder for udfrielse, og som ville føle sig provokeret over disse udtalelser fra FrikirkeNet.

De mennesker ved, at de udfrielse de har oplevet hjemme i deres stuer, i kirker eller på vores kickstart weekender, er ægte. Det er autentisk kristendom, som på Bibelens tid. De mennesker har selv oplevet, hvordan Helligånden virkede, og hvordan personen bagefter bliver fri. De fleste ender tilmed med at blive fyldt med Helligånden og begynder at tale i tunger.

Hvor er de kristne og de kirkeledere derude i vore kirker, der er trætte af fine møder, hvor alt er fint og programlagt?

Hvor er de, der længes efter at se Guds kraft, og hvad vi læser i Bibelen?

Da de første kristne vendte tilbage, efter at være sendt ud af Jesus, var de begejstrede. I Lukasevangeliets

kapitel 10 kan vi læse dette: "De tooghalvfjerds vendte glade tilbage og fortalte: »Herre, selv dæmonerne adlyder os i dit navn.« Da sagde han (Jesus) til dem: »Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Se, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner og magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer; men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.«

Ja, vi finder ikke vores glæde i at dæmonerne adlyder os, men, hvor bliver man begejstret over at liv forvandles, pga. det Jesus har gjort for os.

Hvor er de præster og kristne, der er trætte af, at det hele gælder om at stå sig som "normal" i denne verden.... at vi skal være elsket og accepteret af alle, så vi derfor hellere må invitere ikke kristne politikere og andre ikke kristne ind og tale til vores samlinger og i vore kirker?

Er den store afgud blevet, at verden skal elske og acceptere os?

At vi for alt i verden ikke må fremstå som "underlige". Udfrielse er nærmest forsvundet og tungetale og bøn for syge er også blevet bandlyst mange steder eller puttet i et rum, gemt væk fra alle. Dette gør, at vi nu har en generation af kristne, der ikke kender Guds kraft, og som ikke lærer at vandre med Helligånden, som Jesus kalder os alle til.

Nu går Tonny Jacobsen og FrikirkeNet ikke direkte imod udfrielse, men kun imod måden jeg gør det på. Hvis de kan vise mig en bedre måde at drive dæmoner ud på, er jeg meget åben for at lære.

Men er sandheden netop ikke, at udfrielse desværre er blevet en sjældenhed i mange kirker i vort land? I stedet ser vi folk falde i synd, unge leve sammen uden at være gift, og vi ser skilsmisser på stribe.

Frafaldet er stort i kirke Danmark, men dette taler vi ikke højt om.

En af årsagerne til det frafald er netop, at vi har forkastet Guds kraft, som kan sætte mennesker fri. Dette sammen med mangel på radikal forkyndelse om korset, synd og omvendelse fra synd.

Jeg har de senere år haft præster, der er kommet til mig, som Nikodemus kom til Jesus i ly af natten (ikke at jeg påstår at jeg er Jesus), i frygt for at blive opdaget og stemplet ude. Disse præster har personligt udtrykt sig frustreret over kirkens retning. De er bedrøvede over den søgervelige retning, der er blevet lagt mange steder, samt over vigtigheden at blive elsket og accepteret af denne verden på en sådan måde, at alt der støder og fornærmer bliver fjernet.

Alt bliver fjernet – lige fra tungetale, udfrielse, forbøn på møderne samt forkyndelse om korset, synd og omvendelse. Korset på væggen i kirken skal også væk, da det jo kan støde mennesker – samt mennesker, der bare elsker Jesus og som radikalt rækker ud med evangeliet på deres måde.

Igennem de seneste 10 år har flere Pinsekirker også ændret deres navn. De har fjernet ordet "Pinse" fra deres navn for at passe mere ind. Er det kun navnet, der er ændret, eller er Helligåndens virke også forsvundet mange steder?

Jeg skriver ikke dette i vrede over, at jeg bliver udstillet, som noget jeg ikke er. Jeg skriver det nærmere som et desperat råb til kirken derude.

Jeg er ikke imod jer!!! Tro ikke på alt de siger om mig!!! Jeg elsker kirken, og er selv en stor del af den, men det bedrøver mig virkelig meget, at være vidne til hvilken vej mange kirker i Danmark går.

I udlandet oplever vi en stor åbenhed og hunger, og at Guds rige vokser. Ja, vidnesbyrdene er mange.

Lad ikke nogen få diktere retningen for kirkelivet i vort land, men stå helhjertet frem for Jesus – det er jo Ham, vi alle skal stå til regnskab overfor.

Jeg ved godt, at det er svært at blive stemt ude. Som organisation "The Last Reformation" havde vi allerede i 2017 inviteret FrikirkeNet til en samtale om de løgne og misforståelser, der var omkring os, men de har indtil nu ikke været interesseret i dialog.

Mit hjertes ønske er, at I præster og andre derude tør at rejse jer, stå frem med hvad I tror på og lad os se en forvandling i Danmark.

Torben Søndergaard
08-01-2019